



‘MEN WIL TOCH NIET GAARNE EEN MASKER DRAGEN’
Brieven van Henry Dosker aan Herman Bavinck, 1873-1921

Bezorgd en toegelicht door George Harinck en
Wouter Kroese

Amsterdam 2018

Donumreeks XVII
ISBN 978 90 72319 36 4
13 x 21 cm
152 pagina's

Verkoopprijs € 12,50 (incl. portokosten)

Herman Bavinck (1854-1921) en Henry Dosker (1855-1926) waren vrienden sinds hun schooltijd op het gymnasium te Zwolle. Omdat Dosker in 1873 op achttienjarige leeftijd emigreerde naar de Verenigde Staten, werd de vriendschap hoofdzakelijk per brief onderhouden. In dit boek wordt een dertigtal brieven van Dosker aan Bavinck gepubliceerd. Ze belichten hun beider carrière, van student naar predikant en hoogleraar theologie in Amerika dan wel Nederland, maar ook hun liefdes en huwelijken, de komst van kinderen en het sterven van geliefden. Dankzij Doskers openhartigheid ('Men wil toch niet gaarne een masker dragen') komen in de brieven hun onderlinge verhouding, het emigrantenbestaan en de ontwikkelingen in kerk en theologie in Nederland en Amerika op levendige wijze aan de orde. Via de brieven van Bavincks oudste vriend valt bovendien nieuw licht op het leven van deze befaamde Nederlandse wetenschapper.

Over de redacteurs

Wouter Kroese MSC is researchmaster-student theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dr. George Harinck is hoogleraar geschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen en de Vrije Universiteit Amsterdam.



TUSSEN AMSTERDAM EN KAMPEN

George Harinck en het Historisch Documentatiecentrum
van de Vrije Universiteit 1985-2017

Vriendenboek onder redactie van Wim Berkelaar,
Hans Seijlhouwer en Bart Wallet

Amsterdam 2018

Donumreeks XVIII
ISBN 978 90 72319 37 1
13 x 21 cm
146 pagina's

Verkoopprijs € 12,50 (incl. portokosten)

In 1985 meldde de jonge pas afgestudeerde historicus George Harinck zich bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme (hdc) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij werd als uitzendkracht aangenomen en zou sindsdien steeds hechter met het HDC verbonden raken. Van wetenschappelijk medewerker klom hij op tot directeur, een functie die Harinck vanaf 2004 met verve heeft vervuld. In dit vriendenboek ter gelegenheid van het afscheid van Harinck als directeur van het HDC wordt door niet minder dan 37 collega's, (oud-)promovendi en vrienden zijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke inzet belicht. Aan de hand van archiefstukken uit de rijke HDC -collecties wordt een geschakeerd en verrassend beeld geschetst van de onderzoeker-docent-directeur die gedurende enkele decennia met passie en overtuiging het protestantse verleden zijn legitieme plaats gaf in de studie van de Nederlandse geschiedenis.

De auteurs

Maarten J. Aalders, Clifford B. Anderson, Jan Bank, Wouter Beekers, Koert van Bekkum, Christoph van den Belt, Wim Berkelaar, Hans (J.C.H.) Blom, Arno Bornebroek, Martien E. Brinkman, Leon van den Broeke, Jan de Bruijn, James Eglinton, Ab Flipse, Joan Hemels, August den Hollander, Hans van der Jagt, Marinus de Jong, Dirk van Keulen, Gert van Klinken, Kees van der Kooi, Hans Krabbendam, Herman Langeveld, Ab van Langevelde, Susan Legêne, Fred van Lieburg, Anne Schipper, Wilfred Scholten, Gerrit Schutte, Hans Seijlhouwer, Johan Snel, Paul van Trig, Jan Veenhof, Jasper Vree, Bart Wallet, Lodewijk Winkeler en Henk E.S. Woldring

De verhalen

Van Hongarije tot Nederlands-Indië, van Kuyper tot Kuitert, van een *cold case* tot bedplassende voormannen en van een doodsmasker tot paapse stoutigheden; een vriendenboek voor George Harinck, maar interessant voor iedereen die in geschiedenis is geïnteresseerd.