

## Publicaties van drs. W.J. Berkelaar

### 1989-heden

#### 2014

- [met Peter Bak] *Verkundiging en verstrooiing. Een geschiedenis van de NCRV (1924-2014)* 575 blz.
- ‘The Image of Jan Karski and Poland in the Western World’, lezing voor de ‘*Slavic Delights*’ serie Jan Karski. Humanity’s Hero van de afdeling Slavische studies van de Universiteit van Amsterdam, 8 april 2014.
- ‘Zoeken naar helden en naar zin. Het leven van Henk van Gelre’, op [Protestant.nu](http://Protestant.nu), 3 maart 2014.
- ‘Signalementen’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2 (februari 2014) p. 83-87.
- ‘Een krans bij een standbeeld. Het eerste deel van Otterspeers Hermans-biografie, in: *Tijdschrift voor Biografie*, nr. 1 (2014) 75-83.
- ‘Tegen de burgerij. De Italiaanse schrijver Elio Vittorini op het snijvlak van fascisme en communisme’, in *Geschiedenismagazine*, nr. (januari-februari 2014) 35-38.

#### 2013

- ‘De levens en keuzes van Puchinger en Hermans’, op: [Protestant.nu](http://Protestant.nu), 12 november 2013.
- ‘Pieter Geyl (1887-1966)’, in: [Dordts Biografisch Woordenboek](http://DordtsBiografischWoordenboek).
- ‘Pjotr Jakir: een echt lijdensverhaal’, op: [Protestant.nu](http://Protestant.nu), 26 augustus 2013.
- ‘Godsdiensten hebben vaak problemen met vrouwen en seks’, in: [Het goede leven](http://HetGoedeLeven), 13 juli 2013.
- ‘[Het Italiaanse fascisme: ontstaan, ontwikkeling en ondergang](http://HetItaliaanseFascismeOntstaanOntwikkelingEnOndergang)’, lezing voor uitgeverij Schokland bij de presentatie van de heruitgave van de roman *Mens of niet* van Elio Vittorini, 22 juni 2013.
- ‘De Vrije Universiteit als grandioze mislukking’, op: [Protestant.nu](http://Protestant.nu), 3 juni 2013.

- ‘Stalinistische mal. Anne Applebaum beschrijft gruwelijke gelijkschakeling Oost-Europa, in: [Historisch Nieuwsblad](http://HistorischNieuwsblad), nr. 4, april 2013, 80-82.
- ‘Notities van een nihilist’, op: [Protestant.nu](http://Protestant.nu), 25 maart 2013.
- ‘Geschiedenis protestanten en Oranje gedomineerd door paradoxen’, op: [Protestant.nu](http://Protestant.nu), 8 februari 2013.
- ‘Ironie van de geschiedenis van Oranje’, in: [Friesch Dagblad/Het goede leven](http://FrieschDagblad/HetGoedeLeven), 14 februari 2013.
- ‘Signalementen’, in: [Historisch Nieuwsblad](http://HistorischNieuwsblad), nr. 2, februari 2013, p. 80-86.
- ‘Het Historisch Tijdschrift GKN en het vreemdste beroep ter wereld’, op: [Protestant.nu](http://Protestant.nu), 12 januari 2013.

#### 2012

- ‘Over humanisten en hun verzet tegen oorlog en Jodenhaat in het Interbellum’, in: *De Vrijdenker*, jg. 43, nr. 10 (december 2012) 8-10.
- ‘Sartre, Zuidema en de slag om de secularisatie’, op: [Protestant.nu](http://Protestant.nu), 15 oktober 2012.
- ‘Waarschuwing tegen gewetensdwang en conformisme. Arthur Koestlers *Nacht in de middag*, *Geschiedenismagazine*, jg. 47, nr. 6 (september 2012) 20-24.
- ‘Islam geen verrijking voor de wereld’, op: [Protestant.nu](http://Protestant.nu), 30 juli 2012.
- ‘De vergeefse missie van dominee Wim Dekker’, op: [Protestant.nu](http://Protestant.nu), 30 mei 2012.
- ‘Arthur Koestler, de man die slaagde’, na-woord bij: Arthur Koestler, *Nacht in de middag* (Uitgeverij Schokland) 205-213.
- ‘Kopstukken van het Derde Rijk. Nieuwe biografieën van Heydrich, Goebbels en Himmler’, in: *Geschiedenismagazine*, jg. 47, nr. 3 (april-mei 2012) 38-42.
- ‘De mensenhaat van Jean-Jacques Suurmond’, op: [Protestant.nu](http://Protestant.nu), 28 maart 2012.

‘Signalementen’, in: *Historisch Nieuwsblad*, jg. 21, nr. 2 (februari 2012) 98-104.

‘De wond die niet geheeld is’, op: [Protestant.nu](http://Protestant.nu), 3 februari 2012.

‘Het religieuze geweld van professor Kamp-huis’, op: [Protestant.nu](http://Protestant.nu), 23 januari 2012.

‘Signalementen’, in: *Historisch Nieuwsblad*, jg. 21, nr. 1 (januari 2012) 98-104.

## 2011

‘Hebe Kohlbrugge in verzet tegen de Islam’, op: [Protestant.nl](http://Protestant.nl), 22 november 2011.

‘W.F. Hermans: groot schrijver, ordinair be-drieger’, in: *HP/De Tijd*, week 43, 28 oktober 2011, 32-35.

‘Alister McGrath’, in: George Harinck (red.), *Mijn protestant. Persoonlijke ontmoet-ingen* (Amsterdam 2011) 22-23.

‘De actualiteit van het atheïsme’, op: [Protestant.nl](http://Protestant.nl), 12 september 2011.

‘Gereformeerde stalinisten. Ziekelijke twist-drift in GPV’, *Historisch Nieuwsblad*, jg. 20, nr. 4 (september 2011) 99-100.

‘Charmant maar berekenend. Hitlers Eva Braun wist precies wat ze wilde’, *Historisch Nieuwsblad*, jg. 20, nr. 6 (ju-li/augustus 2011) 229-230.

‘Wat zagen de Duitsers in Hitler?’, in: *Geschiedenismagazine*, jg. 46 (ju-li/augustus 2011) nr. 5, 44-49.

‘Eindelijk weer een protestants theoloog die secularisatie serieus neemt’, op: [Protestant.nl](http://Protestant.nl), 6 juni 2011.

‘Zelfs de mussen moesten dood. 45 miljoen slachtoffers van Mao’s grote sprong voorwaarts’, in: *Historisch Nieuwsblad*, jg. 20, nr. 4 (mei 2011) 102-103.

‘Blijvende verwondering’, in: Wim Berkelaar en Gerard Raven (red.), *Kerkscheuring in oorlogstijd. Oorlog en Vrijmaking in Amersfoort en Utrecht* (Barneveld 2011) 85-101.

‘Inleiding’, in: Wim Berkelaar en Gerard Ra-ven (red.), *Kerkscheuring in oorlogstijd. Oorlog en Vrijmaking in Amersfoort en Utrecht* (Barneveld 2011) 7-9.

Wim Berkelaar en Gerard Raven (red.), *Kerkscheuring in oorlogstijd. Oorlog en Vrijmaking in Amersfoort en Utrecht* (Barneveld 2011) 110 p.

*Hoe het begon. Ontstaan en geschiedenis van Nieuw Protestants Peil. Geschiedenis voor nu*, DVD onder redactie van George Harinck, Koos van Noppen en Wim Berkelaar

‘Bezwaren tegen bekering’, op: [Protestant.nl](http://Protestant.nl), 21 februari 2011.

## 2010

Wim Berkelaar, George Harinck, Roel Hui-zenga, Piet Moleveld en Hans Seijlhou-er (red.) *Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken*, deel 4 (Am-sterdam 2010) 291 p.

‘“Pessimist-optimist? Dat is de ware tegenstel-ling niet”. Pieter Geyl als geëngageerd intellectueel’, in: *Pieter Geyl: autobio-graaf, geschiedschrijver, polemist* op: Igitur-archive, Universiteitsbibliotheek Utrecht, 17-25.

‘Hans Daalder and Jelle Gaemers about “the Red Father of the Fatherland” Willem Drees, in: *On the Waterfront*, Interna-tional Institute of Social History, news-letter no. 21 of the friends of IISH, 2010, 13-16.

‘Hoe Mulisch en Jager de dood onder ogen zagen’, in: *Nederlands Dagblad*, 30 de-cember 2010.

‘Harry Mulisch en zijn provocatie van de dood’, op: [Protestant.nl](http://Protestant.nl), 20 december 2010.

‘Van Deursen hamert op het geloof’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 9, november 2010, 81-82.

‘Het engagement van de Vrije Universiteit: tussen continuïteit en verandering’, in: Paul Scheffer (e.a.), *Martin Luther King en wij. Een emancipatie zonder einde* (Amsterdam 2010) 75-79.

‘Foute prelaten niet los verkrijgbaar van de rooms-katholieke kerk’, op: protes-tant.nl, 15 oktober 2010.

‘Kinderdoop als splijtzam. De gereformeerde kerkscheuring van 1944’, in: *Geschie-denismagazine*, jg. 45, nr. 7, oktober 2010, 29-32.

‘Rooms-katholieken zijn onbegrijpelijk’, op: [Protestant.nl](http://Protestant.nl), 16 augustus 2010.

‘In memoriam dr. ir. Johan Stellingwerff’, 5 december 1924-23 mei 2010, website Historisch Documentatiecentrum.

[‘De erfenis van Albert Camus’](#), op: Protestant.nl, 4 juni 2010.

‘Te meegaand met de Duitsers. De herinneringen van David Cohen, voorzitter van de Joodse Raad (1941-1943)’, in: *Nederlands Dagblad*, 14 mei 2010.

[‘Het ethisch reveil van Albert Camus’](#), in: *Trouw*, 8 mei 2010.

[‘Het gereformeerde plichtsbesef van Jan-Peter Balkenende’](#), op: Protestant.nl, 22 maart 2010.

[‘Niet voor bange mensen. Adolf Hitlers Mein Kampf’](#), in: *Trouw*, 23 januari 2010.

## 2009

Wim Berkelaar, Leen Dorsman, Pieter van Hees (red.), Pieter Geyl, *Ik die zo weinig in mijn verleden leef. Autobiografie 1887-1940*, Uitgeverij Wereldbibliotheek, Amsterdam 2009, 484 blz..

‘De figuur Pieter Geyl. Autobiografie van geëngageerd historicus postuum gepubliceerd’, in: *Geschiedenismagazine*, jg. 44, nr. 8, november-december 2009, 39-42.

‘Het mislukte leven van Wilhelm Boissevain’, op [protestant.nl](#), 4 december 2009.

‘Protestanten zijn te braaf’, in: op [protestant.nl](#), 6 november 2009.

‘Kohlbrugge doceert aan scholieren. Op reis met Hebe Kohlbrugge, 3’, in: *Nederlands Dagblad*, 2 november 2009.

‘Hitler als makelaar van het kwaad. Op reis met Hebe Kohlbrugge, 2’, in: [Nederlands Dagblad](#), 26 oktober 2009

‘Klein van gestalte, groot van daden. Op reis met Hebe Kohlbrugge, 1’, in: [Nederlands Dagblad](#), 19 oktober 2009.

‘Geestelijk ademhalen. Over Pieter Geyls *De vitaliteit van de Westerse beschaving*’, in: [Trouw](#), 26 september 2009.

‘Sluw strateeg Stalin. Jozef Stalin als oorlogsleider’, in: [Historisch Nieuwsblad](#), nr. 8, oktober 2009, 52-60.

‘Leszek Kolakowski, tegendraads en eigenzinnig denker’, in: rubriek *Actueel verleden* op [protestant.nl](#), 3 augustus 2009.

‘Communisme’, in: George Harinck, Herman Paul en Bart Walleet (red.) *Het gereformeerde geheugen*, uitgeverij Bert Bakker, 2009, 235-248.

‘Van nietswaardigheid tot narcisme. Over Willem van der Meiden, *Beeldenstormers en bruggenbouwers. Canon van de Nederlandse religiegeschiedenis*’, in: rubriek *Actueel verleden* op [protestant.nl](#), 2 juli 2009.

‘De academische exercitie van een talent. Over Ernst van den Hemel, *Calvinisme en politiek. Tussen verzet en berusting*’, in: rubriek *Actueel verleden* op [protestant.nl](#), 16 juni 2009.

‘De misdadige kolonisatie van Europa. Over Mark Mazower, *Hitlers wereldrijk*’, [Nederlands Dagblad](#), 12 juni 2009.

‘Rudolf Boon: een christen die het atheïsme kent’, in: rubriek *Actueel verleden* op [protestant.nl](#), 28 mei 2009.

‘De gereformeerde wereld, zowel veranderd als verdwenen’, in: rubriek *Actueel verleden* op [protestant.nl](#), 14 mei 2009.

‘Zoeken naar kracht in het isolement’, in: rubriek *Actueel verleden* op [protestant.nl](#), 7 april 2009.

‘Vergelijken Wilders en Hitler onzindelijk’, in: [Nederlands Dagblad](#), 13 mei 2009.

‘De kerk is het fundament van alles. Over Herman Veenhof, *Zonder twijfel. Pieter Jongeling (1909-1985). Journalist, politicus en Prins*’, [Historisch Nieuwsblad](#), nr. 5, juni 2009.

‘De heldenmoed van Robert van Voren. Over Robert van Voren, *Levenslang. Tussen dissidenten en waanzin*’, in: *Nederlands Dagblad*, 30 april 2009.

[met Koos van Noppen] ‘Met een glimlach in het harnas’. Vraaggesprek met Herman Veenhof over zijn biografie *Zonder twijfel. Pieter Jongeling (1909-1985). Journalist, politicus en Prins*, in: [Nederlands Dagblad](#), 31 maart 2009.

‘Rik Valkenburg, de herenkapper die schrijver werd’, in: rubriek *Actueel verleden* op [protestant.nl](#), 17 april 2009.

‘Protestantisme oostinindisch doof voor Friedrich Nietzsche’, in: rubriek *Actueel verleden* op [protestant.nl](#), 24 maart 2009.

‘Gerardus Horreus de Haas, rooie dominee met uitstraling’, in: rubriek *Actueel verleden* op [protestant.nl](#), 12 maart 2009.

‘De werkelijkheid overtreft alles’. Over Vasili Grossman, *Leven en lot*, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2, maart 2009, 69.

‘Anne van der Meiden, pr-functionaris, preek-tijger en vrijzinnig protestant’, in: rubriek *Actueel verleden* op [protestant.nl](http://protestant.nl), 19 februari 2009.

“Schrijf nog meer, schrijf de waarheid!” Alexander Solzjenitsyn (1918-2008), auteur van *De Goelag Archipel*, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1, februari 2009, 56-62.

‘Cornelis Jetses, illustrator in opdracht’, in: rubriek *Actueel verleden* op [protestant.nl](http://protestant.nl), 9 februari 2009

‘Het raadsel Hitler. Tussenbalans van een onophoudelijk onderzoek’, in: [Geschiedenismagazine](http://Geschiedenismagazine.nl), jg. 44, nr 1, januari-februari 2009, 8-13.

‘Darwin in domineesland’, in: rubriek *Actueel verleden* op [protestant.nl](http://protestant.nl), 27 januari 2009

## 2008

‘Kuyper terug in Maassluis’, in: rubriek *Actueel verleden* op [protestant.nl](http://protestant.nl), 5 november 2008

‘Een halve eeuw na Gerretson’, in: rubriek *Actueel verleden* op [protestant.nl](http://protestant.nl), 6 november 2008

‘Vredesoproep Nederlandse kerken tijdens Eerste Wereldoorlog’, in: rubriek *Actueel verleden* op [protestant.nl](http://protestant.nl), 6 november 2008

[met Jos Palm] “*Ik wil wekken en waarschuwen*”. *Gesprekken over Nederlandse historici en hun eeuw*. Uitgeverij Aksant, Amsterdam, 141 blz.

“Als ge blijft slapen zijt ge allen verloren.” Het communisme en Cornelis Veenhof’, in: George Harinck (red.), ‘*Niets is overbodig, niets is toevallig*’. *Leven en werk van Cornelis Veenhof*. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld, 2008, 121-165.

“Deze schuld delgen door het goede voor Jeruzalem te zoeken.” J.A. Nederbragt tussen antisemitisme en filosemitisme’, in: Frits G.M. Broeyer en Gert J. van Klinken (red.), *Reizen naar het Heilige Land. Protestantse impressies 1840-1960*. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 16. Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, 162-179.

‘Van verzuilde verdeeldheid tot academische ademloosheid. Willem Bilderdijk en de Nederlandse historiografie’, in: Marinus van Hattum e.a. (red.) *Een eeuw rare kostgangers. Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum 1908-2008* (Amsterdam 2008) 241-253.

‘Het selectieve geheugen van oorlogsbuurgemeester Nederbragt’, in: *Nederlands Dagblad*, 12 december 2008.

‘De mystieke openbaring van Adolf Hitler’, in: *Nederlands Dagblad*, 28 november 2008.

‘Territorium-drift. Eerste Wereldoorlogherdenking’, in: *VaraGids*, week 45, 8-14 november 2008, 30-31.

‘Dominee Geelkerken in de slangenkuil’, in: *Archievenblad*, jg. 112, september 2008, nr. 7, 22-23.

‘Groot-Nederlandse gedachte: een illusie’, in: [Nederlands Dagblad](http://NederlandsDagblad.nl), 19 juli 2008.

‘Het interview: een miskend genre’, in: [Nederlands Dagblad](http://NederlandsDagblad.nl), 27 juni 2008.

‘De massa spuwde de Joden uit. Over Raul Hilberg, *De vernietiging van de Europese Joden*’, in: [Nederlands Dagblad](http://NederlandsDagblad.nl), 16 mei 2008.

‘Onder verdenking. Valkuilen van het historische contractonderzoek’, in: *Geschiedenismagazine*, jg. 43, nr. 2 (maart 2008) 52-53.

‘Iedereen kon een vijand zijn. Over Orlando Figes, *Fluisteraars. Leven onder Stalin*’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 2008), p. 68-69.

## 2007

‘*Het is ons een eer en een genoegen*’. *Eredocoratoraten aan de Vrije Universiteit sinds 1930*. Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, [Vertaald in het Engels onder de titel: ‘*For us it is an honor and a pleasure*’. *Honorary Doctorates at the VU University since 1930* (Vertaling Harry Boonstra en Gerrit W. Sheeres), 192 blz.

‘Een uitbarsting van antisemitisme. Over *Nazi-Duitsland en de Joden* van Saul Friedländer’, in: *Nederlands Dagblad*, 23 november 2007

‘Misverstanden rond Mein Kampf’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 8 (oktober 2007) 6

- ‘De harde waarheid over de Tweede Wereldoorlog. Norman Davies’ *Europa in oorlog*’, in: [Nederlands Dagblad](#), 28 september 2007
- ‘Het raadsel Adolf Hitler’, in: *Nederlands Dagblad*, 6 juli 2007
- ‘Rokkenjager en geslepen psycholoog. Over *Stalins jeugdijaren* van Simon Sebag Montefiore’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (juli/augustus 2007) 68-69
- ‘L’Existentialisme à Utrecht. La visite de Jean-Paul Sartre à Utrecht en 1946’, in: [Re-lief](#), jg. 1, nr. 1, 2007, 89-104.
- ‘Kwetsbaar en standvastig. Het fotoportret van A.S. Talma (1864-1916) van Jules H. Wolf’, in: *Geschiedenismagazine*, jg. 42, nr. 4 (juni 2007), 27
- ‘Een leven van vergeefs streven. Trotskist Ernest Mandel, een rebel tussen droom en daad’, in: *Nederlands Dagblad*, 23 mei 2007
- ‘Zo kritisch is de communistische gelovige niet. Over Bas Wielenga’s *Lenins Weg zur Revolution*. Repliek aan Dick Boer’, in: *Nederlands Dagblad*, 10 mei 2007
- ‘Een “wettig kind van humaniteitsreligie”. Gereformeerden en het communisme’, in: G. Harinck (red.) *Strijd om de ziel. Christendom en communisme in de twintigste eeuw* (Amsterdam 2007) 23-31
- ‘Dialogo tussen doven. Christendom en communisme in 20<sup>e</sup> eeuw Nederland’, in: *Geschiedenismagazine*, jg. 42, nr. 3 (april-mei 2007) 46-49
- ‘“Oude klanken van de Schrift”. Gereformeerden en het communisme’, in: [Nederlands Dagblad](#), 20 april 2007
- ‘De Verlichting in brieven. De briefwisseling tussen Voltaire en Frederik de Grote’, in: *Nederlands Dagblad*, 13 april 2007
- ‘Boosheid om een benoeming. Het Utrechtse professoraat van Pieter Geyl in 1935’, in: *De Republikein. Tijdschrift voor de ware democraat*, jg. 3, nr. 1 (maart 2007) 54-59
- ‘Pieter Geyl: de Nederlandse tint bij Arthur M. Schlesinger’, in: [Nederlands Dagblad](#), 3 maart 2007
- ‘Loyaal en charmant, maar altijd heerszuchtig. Adolf Hitler privé’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (Februari 2007) 38-44
- ‘Blaffend bij de brandhaarden. Over *De revolutieverzamelaar. George Nypels, reis-correspondent tussen de wereldoorlogen* door Henk van Renssen’, in: *Nederlands Dagblad*, 5 januari 2007
- 2006**
- ‘“Als uw vrind verheug ik mij”. De ingewikkelde relatie tussen Pieter Geyl en P.J. Blok, in: L.J. Dorsman (red.), Jubileumnummer 120 jaar *Tijdschrift voor Geschiedenis* 1886-2006, themanummer ‘Leermeesters’, 119, nr. 4 (2006) 500-505
- ‘De Russische Revolutie: drama zonder weerga’, in: *Nederlands Dagblad*, 3 november 2006
- ‘Een juist instinct voor macht. Over *Tragedie van een volk. De Russische Revolutie 1891-1924* van Orlando Figes’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr 9 (november 2006) 58-59
- George Harinck, Wim Berkelaar, Roel Huizinga, Piet Moleveld en Hans Seijlhouwer (red.), *Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken*, deel II (Amstelveen 2006) 462 p.
- ‘Un passé glorieuse sans avenir? Les Églises protestantes aux Pays-Bas’, in: *Septentrion. Arts, lettres et cultures de Flandre et des Pays-Bas*, XXXV, nr. 3, 3e trimestre, 20-27
- ‘“Ik laat de keus daarom liever aan jou”. De vriendschap tussen Loe de Jong en Pieter Geyl’, Martin Ros, Perry Pierik en Jet van Swieten (red.) *Negende Bulletin van de Tweede Wereldoorlog* (Soesterberg 2006) p. 144-171
- ‘De protestantse worsteling van André Gide’, in: *Nederlands Dagblad*, 22 september 2006
- ‘Een conservatief en provocateur. Bij de dood van de Duitse historicus Joachim Fest (1926-2006)’, in: [Nederlands Dagblad](#), 15 september 2006
- ‘Nauwelijks nog wervingskracht. Over Herman Selderhuis (red.) *Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis*’, in: *Historisch Nieuwsblad* nr. 7 (september 2006) p. 59
- ‘Polemist voor eigen parochie. A.Th. van Deursen als historicus en fundamentalist’, in: [De Academische Boekengids](#) 58 (september 2006) p. 9-13



- ‘Agressor Stalin. Over *Bedrogen bedriegers* van Marius Broekmeyer’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr 6 (juli/augustus 2006), p. 56
- ‘Huizinga, verdwaald in eigen tijd. Over *Orde en trouw. Over Johan Huizinga* van Willem Otterspeer’, in: *Nederlands Dagblad*, 7 juli 2006
- ‘Een tijd van burgermannen. Over *Plaatsen van herinnering. Nederland in de 19<sup>e</sup> eeuw*’, in: *HP/De Tijd*, 2 juni 2006, p. 66-68
- ‘Ongevoelig drammer vol emancipatiedrift. Over *Kuyper. Een biografie* van Jeroen Koch’, in: [Historisch Nieuwsblad](#), nr. 5 (juni 2006), p. 54-56
- ‘Pieter Geyl en de wording van *Napoleon. Voor en tegen in de Franse geschiedschrijving*’, in: P. Geyl, [Napoleon. Voor en tegen in de Franse geschiedschrijving](#) (Amsterdam 2006, 3<sup>e</sup> druk) p. 5-15
- ‘De schaduwzijde van de 20<sup>e</sup> eeuw. Over *Kampliteratuur* van Jacq Vogelaar’, in: *Nederlands Dagblad*, 5 mei 2006
- ‘Monument voor een communistische vader. Over *De goede Stalin* van Viktor Jerofejev’ in: *Nederlands Dagblad*, 7 april 2006
- ‘Voltaire over de Republiek’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (april 2006) p. 65
- ‘Zoektocht naar de Nederlandse identiteit. De discussie over de historische canon’, in: [Nederlands Dagblad](#), 3 maart 2006
- ‘Zelfportret van Hans Blom. Over *A.E. Cohen als geschiedschrijver van zijn tijd*’, in: *Nederlands Dagblad*, 17 februari 2006
- ‘Bloedbroeders. Over *Het boek Hitler* dat in opdracht van Jozef Stalin werd geschreven’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 2006) p. 56
- cus aan huis* (Amsterdam/Amstelveen 2005) p. 23-25
- ‘Geschiedschrijving voor fijnproevers. Jan van der Dussens *Geschiedenis en beschaving. Kritische opstellen over verleden, heden en toekomst*’, in: *Nederlands Dagblad*, 25 november 2005
- ‘Zooveel aandacht en lof. De vriendschap tussen Pieter Geyl en Loe de Jong’, in: *Hollands Maandblad*, nr. 11 (november 2005) p. 3-12
- ‘Het communistische gekkenhuis. De communistische beweging van Marx tot Kim Jong Il’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 9 (november 2005), p. 60-61
- ‘Sluimerend fascisme. Robert Paxtons *Anatomie van het fascisme*’, in: *Nederlands Dagblad*, 30 september 2005
- ‘Trajecta’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 7 (september 2005), p. 58
- ‘De menselijke eigenwijsheid is onuitroeibaar. Over *Nederlandse religiegeschiedenis* van Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg’, in: [Historisch Nieuwsblad](#), nr. 7 (september 2005), p. 50-51
- [Met Jos Palm] ‘Zacht gemopper in een verwarde eeuw. Negen historici en hun engagement in de 20<sup>e</sup> eeuw’, in: *VPRO Gids* 27 (2 juli-8 juli 2005), p. 12-14
- ‘Transparant’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (juli/augustus 2005), p. 58
- ‘Historica’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (juni 2005), p. 58
- ‘Ger Harmsen 1922-2005’ in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (juni 2005), p. 5
- ‘De Gids’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (mei 2005), p. 58
- ‘De Britten beschrijven de oorlog het best’, in: [Nederlands Dagblad](#), 6 mei 2005

## 2005

- ‘Lof der dissidenten’, in: [Nederlands Dagblad](#), 9 december 2005
- Christelijke encyclopedie*. George Harinck (hoofdredacteur), Wim Berkelaar, Albert de Vos, Lodewijk Winkeler (red.) Madeleine Gimpel (redactiesecretaris), Kampen, 2005, 3 dln., 2026 pagina’s.
- ‘Vakbekwaam, eerlijk en scherp’, in: Wouter Beekers, Wim Berkelaar en George Harinck (red.) *Herman Langeveld. Histori-*
- ‘Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (april 2005), p. 57
- ‘De krachtige verleiding van het fascisme’, in: [Historisch Nieuwsblad](#), nr. 3 (april 2005), p. 52-53
- “‘Wil dat niet zeggen dat ik mij poëtisch verwezenlijkt hebt?’ Pieter Geyl en de literatuur’, in: *Liter. Christelijk literair tijdschrift*, jaargang 8, nummer 36 (maart 2005) p. 20-34
- ‘Eerherstel voor Valentijn Hepp’, *Nederlands Dagblad*, 25 maart 2005

- ‘Jaarboek parlementaire geschiedenis’: in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 2005), p. 59
- ‘Achterdocht, sadisme, wraakzucht’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 2005), p. 55
- ‘De mens is tot alles in staat’, *Nederlands Dagblad*, 4 februari 2005

## 2004

- ‘Pieter Geyl’, in: *Kritisch Denkers Lexicon* 34 (december 2004) p. 1-20
- ‘Jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 10 (december 2004) p. 57
- ‘Calvinisme bloeide op bourgondische bodem, in: *Nederlands Dagblad*, 1 oktober 2004
- ‘Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 8 (oktober 2004), p. 59
- ‘Ook Amerikaanse soldaten deden het van doodsangst in hun broek’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 7 (september 2004) p. 56-57
- ‘Groniek’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 7 (september 2004) p. 59
- ‘Zo gij zijn monument zoekt...’, in: *Nederlands Dagblad*, 25 juni 2004
- ‘Lelijke filosoof’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (juli/augustus 2004) p.54
- ‘Onvoltooid verleden’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (juli/augustus 2004) p.59
- ‘De Nederlandse Stalin had gevoel voor humor’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (juni 2004) p. 57
- ‘Transparant’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (juni 2004) p. 59
- ‘Bezwaren tegen de eeuw van Sartre’, *Nederlands Dagblad*, 18 juni 2004
- ‘De “sterke” man van Nederland’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (mei 2004) 52-53
- ‘Literatuur’, *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (mei 2004) p. 59
- ‘Terughoudende biografie van Karel van het Reve’, *Nederlands Dagblad*, 21 mei 2004
- ‘Aanzet’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (april 2004) p. 59

- ‘Jaarboek parlementaire geschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2 (maart 2004) p. 59
- ‘Probeer ook gereformeerde patriotten te begrijpen’, [Nederlands Dagblad](#), 2 februari 2004
- ‘Een christelijke revolutie’, *Nederlands Dagblad*, 23 januari 2004
- ‘Holland’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 2004) p. 59

## 2003

- ‘Pieter Geyl en de vreemde wegen van de roem’, *Nederlands Dagblad*, 31 december 2003
- ‘In memoriam: E.H. Kossmann (1922-2003)’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 10 (december 2003) p. 4
- ‘Nieuwste Tijd’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 10 (december 2003) p. 59
- ‘Fantastische gesprekken’, in: [Historisch Nieuwsblad](#), nr. 9 (november 2003) p. 53
- ‘Tirade’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 9 (november 2003) p. 59
- ‘De nazimethoden van de sovjet-communisten’, *Nederlands Dagblad*, 14 november 2003
- ‘Ironisch en erudiet historicus. Ernst Kossmann (1922-2003), *Nederlands Dagblad*, 12 november 2003
- ‘Recent verschenen’, in: [Historisch Nieuwsblad](#), nr. 8 (oktober 2003), p. 58
- ‘Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 8 (oktober 2003), p. 59
- ‘Recent verschenen’, in: [Historisch Nieuwsblad](#), nr. 7 (september 2003), p. 58
- ‘Tijdschrift voor Geschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 7 (september 2003), p. 59
- ‘Verwacht’, in: [Historisch Nieuwsblad](#), nr. 5/6 (juli/augustus 2003), p. 58
- ‘De grote oorlog. Kroniek 1914-1918’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5/6 (juli/augustus 2003), p. 59
- ‘“Ik ben een dominee met een lege kerk”. Nederland volgens W.F. Hermans’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (mei 2003), p. 50-51

- ‘Nieuwste Tijd’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (mei 2003), p. 59
- ‘De kwetsbaarste historicus’, *Nieuw Israëlitisch Weekblad*, 4 april 2003
- ‘Supporter van Churchill’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (april 2003), p. 55
- ‘Nexus’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (april 2003), p. 59
- ‘Hugh-Trevor Roper overleden’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2 (maart 2003), p. 4
- ‘Jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2 (maart 2003), p. 59
- ‘Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 2003), p. 59
- ‘Goed en fout op de Vrije Universiteit’, *Nederlands Dagblad*, 31 januari 2003

## 2002

- ‘De negentiende eeuw’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 10 (december 2002) p. 57
- ‘“Hoe meer doden, hoe meer vreugde”, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 9 (november 2002) p. 54-55
- ‘Tijdschrift voor Geschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 9 (november 2002) p. 57
- ‘Jacques Gans, een literaire provo’, *Nederlands Dagblad*, 8 november 2002
- ‘Onvoltooid verleden’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 8 (oktober 2002) p. 57
- ‘Aanzet’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 7 (september 2002) p. 57
- ‘Nieuwste Tijd’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5/6 (juli/augustus 2002) p. 57
- ‘Verdrongen gewetens in Neurenberg’, *Nederlands Dagblad*, 13 juli 2002
- ‘Aantjes: een kleine leugenaar’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (juni 2002) p. 48-49
- ‘Bulletin van de Tweede Wereldoorlog’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (juni 2002) p. 57
- ‘De brave bibliothecaris Boorstin’, *Nederlands Dagblad*, 7 juni 2002
- ‘De diepe val van de communistische intellectueel’, *Nederlands Dagblad*, 3 mei 2002
- ‘De periode Breznev was een stabiele tijd’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (mei 2002) p. 54-55
- ‘Transparant’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (mei 2002) p. 57
- ‘Jaarboek parlementaire geschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2 (maart 2002) p. 57
- ‘Menno ter Braak: Slimmer dan Sartre’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 2002) p. 48-49
- ‘Nieuwste Tijd’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 2002) p. 57

## 2001

- ‘De tragiek van de zaak Geelkerken. Een atheïstische beschouwing over de eerste scheuring in de Gereformeerde Kerken’, in: G. Harinck (red.) *De kwestie-Geelkerken. Een terugblik na 75 jaar* (Barneveld 2001) p. 181-195
- ‘Ontvangen maar omstreden. Terug uit Duitse krijgsgevangenschap’, in: Hinke Piersma (red.) *Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog* (Amsterdam 2001) 151-179
- ‘Hendrik van der Vlist’: gedreven pionier en autodidact’, in: Pieter J. van Strien en Jacques Dane (red.) *Driekwart eeuw Psychotechniek in Nederland. De magie van het testen* (Assen 2001) p. 41-45
- ‘Marie-Anne Tellegen: een sterke vrouw met een beslist karakter’, in: Pieter J. van Strien en Jacques Dane (red.) *Driekwart eeuw Psychotechniek in Nederland. De magie van het testen* (Assen 2001) p. 45-47
- ‘Een eeuw van uitersten’, *Nederlands Dagblad*, 21 december 2001
- ‘Marinus Ruppert: een heldenleven’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 9/10 (december 2001) p. 51
- ‘Tijdschrift voor Tijdschriftstudies’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 9/10 (december 2001) p. 57
- ‘De negentiende eeuw’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 8 (oktober 2001) p. 57
- ‘Theoretische geschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 7 (september 2001)
- ‘Kille ont koppeling Israël en Holocaust’, *Trouw*, 8 september 2001



- ‘Stamverwantschap: Pieter Geyl in Zuid-Afrika’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (juli 2001) p. 50
- ‘Jaarboek voor vrouwengeschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (juli 2001) p. 57
- ‘Dagboek voor een joods vriendinnetje in New York’, *Trouw*, 30 juni 2001
- ‘De spottende glimlach van Voltaire’, *Nederlands Dagblad*, 22 juni 2001
- ‘“Dag beste jongen”: de herinneringen van George Puchinger’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (juni 2001) p. 51
- ‘Leidschrift’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (juni 2001) p. 57
- ‘Raster’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (mei 2001) p. 57
- ‘Och, wat moesten die mensen meemaken’, *Trouw*, 5 mei 2001
- ‘Skript’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (april 2001) p. 57
- ‘Bijna alles over fascistische lectuur’, *Trouw*, 14 april 2001
- ‘Degelijke, maar brave literatuurgeschiedenis’, *Nederlands Dagblad*, 6 april 2001
- ‘Tweede Bulletin van de Tweede Wereldoorlog’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2 (maart 2001) p. 57
- ‘“De twintigste eeuw van Von der Dunk: te weinig Von der Dunk”, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 2001) p. 52-54
- ‘Onvoltooid verleden’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 2001) p. 57
- ‘Harry Mulisch staat voor Niets’, *Nederlands Dagblad*, 9 februari 2001
- ‘Het duistere fenomeen Adolf Hitler’, *Nederlands Dagblad*, 12 januari 2001
- ‘Ferry Eindhoven: “For many young people the war is very much alive”’, in: Karen Polak en Judith Schuyf (ed.) *A telling Silence. Spectrums of Dutch Remembrance* (Amsterdam 2001) 64-65
- ‘Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 10 (december 2000) p. 57
- ‘Een goed schrijvende karaktermoordenaar’, *Nederlands Dagblad*, 24 november 2000
- ‘Jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 9 (november 2000) p. 57
- ‘Pos is nooit gereformeerd geweest’, *Nederlands Dagblad*, 13 oktober 2000
- ‘Herinneringen aan het IISG’, in: *De Beweging*, 13 oktober 2000, p. 9-10
- ‘Albert Speer: lieveling van Hitler’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 8 (oktober 2000) p. 50-52
- ‘Groniek’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 8 (oktober 2000) p. 57
- ‘De laatste filosoof van de vrijheid’, *Nederlands Dagblad*, 22 september 2000
- ‘De heidense Middeleeuwen’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 7 (september 2000) p. 52-54
- ‘Tijdschrift voor Geschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 7 (september 2000) p. 57
- ‘De Saint-Exupéry was Frankrijks eigen Bomans’, *Nederlands Dagblad*, 22 juli 2000
- ‘Het “ethisch reveil” van Albert Camus’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (juli 2000) p. 55
- ‘Jaarboek voor vrouwengeschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (juli 2000) p. 57
- ‘Je wordt er koud van en blijft lezen’, *Nederlands Dagblad*, 30 juni 2000
- ‘Albert Camus: moralist in opstand’, *Nederlands Dagblad*, 9 juni 2000
- ‘Cleopatra: femme fatale in de oudheid’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (juni 2000) p. 53
- ‘Eerste Bulletin van de Tweede Wereldoorlog’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (juni 2000) p. 57
- ‘Historica’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (mei 2000) p. 60
- ‘Stormloop op valse praatjesmakers’, *Nederlands Dagblad*, 28 april 2000

## 2000

‘Boris Jeltsin: een kleurrijk politicus’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 10 (december 2000) p. 52

- ‘“Een beter soort mensen”: gereformeerden in de politiek’, in: [Historisch Nieuwsblad](#), nr. 3 (april 2000) p. 32-37
- ‘Theoretische Geschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (april 2000) p. 60
- ‘Tijdschrift voor Geschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2 (maart 2000) p. 60-61
- ‘Filosofie in de polder’, *Nederlands Dagblad*, 31 maart 2000
- ‘Franse filosofen hun plaats geweest’, *Nederlands Dagblad*, 11 februari 2000
- ‘Anarchistische feestjes voor Anton Constandse en Arthur Lehning’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 2000) p. 56-58
- ‘Groniek’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 2000) p. 61-62
- ‘Bestrijders van Bilderdijk. Conrad Busken Huet en Pieter Geyl contra Willem Bilderdijk’, in: *Transparant*, jaargang 11, nr. 2, 2000 p. 4-11
- ‘Reünie van ex-krijgsgevangenen’, in: *Nieuwsbrief Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang*, nr. 4, winter 2000, p. 2-3
- ‘Ferry Einthoven: “Inspireer de jongeren, zij groeien op in de herwonnen vrijheid”, in: Karen Polak en Judith Schuyf (red.) *Een stilte die spreekt. Herdenken in diversiteit* (Amsterdam 2000) p. 180-184

### 1999

- ‘Een Woord voor de wereld. Het engagement van Wending, maandblad voor evangelie, cultuur en samenleving’, in: G. Harinck, D.Th. Kuiper (red.), *Anderhalve eeuw protestantse periodieke pers* (Zoetermeer 1999) p. 184-222
- ‘Uitgeblust nihilisme’. Over W.F. Hermans, zijn biograaf, zijn bewonderaars en zijn critici’, in: *Vooy's Tijdschrift voor Letteren*, jg. 17 1999, nr. 3/4, p. 30-38
- ‘De kolos Kuyper’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (december 1999) p. 60
- ‘Raisa Gorbatsjov, de laatste marxiste’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4/5 (oktober 1999) p. 6-7
- ‘Hitler is nog steeds een raadsel’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4/5 (oktober 1999) p. 36-39
- ‘Herinneringen aan George Puchinger, controversieel chroniqueur van het Nederlands protestantisme’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4/5 (oktober 1999) p. 42-43
- ‘Verstoorde liefdesrelatie’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4/5 (oktober 1999) p. 59
- ‘Stalinism and Nazism: Dictatorships in comparison’, in: *International Review of Social History*, vol. 44, part 2, august 1999, p. 309-312
- ‘Vóór de Vijftigers’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (juli 1999) 52-54
- ‘De negentiende eeuw’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2 (mei 1999) p. 54
- ‘Werktuig van God’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (maart 1999) p. 64
- ‘Van Doorbraak tot Afbraak. De “beschaafde polemiek” van Wending’, in: *Hervormd Nederland*, jaargang 55, nr. 15, 17 april 1999, p. 26-30
- ‘De speurtocht naar Hak Holdert’, in: *Persmuseum Courant*, januari 1999, p. 2-3

### 1998

- ‘Bedrieger in het land der blinden. Een beschouwing over de Weinreb-affaire’, in: *Vooy's Tijdschrift voor Letteren*, jg. 16, 1998, nr. 2, p. 32-41
- ‘Geen gedwee poesje’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (december 1998), p. 62
- ‘Ster Banning straalt op symposium’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (november 1998), p. 11
- ‘Van der Bijl hakt in op christendom’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (november 1998), p. 62
- ‘Bilderdijk een braverik?’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (september 1998), p. 62
- ‘Communistische erfenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (juli 1998), p. 70-71
- ‘De kies van Luther’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (juli 1998), p. 74
- ‘Historikerstreit rond Colijn: Colijn blaast oude tegenstellingen nieuw leven in’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (juli 1998), p. 8-11
- ‘Verloren zoon K.H. Miskotte’, in: *Mare. Leids Universitair Weekblad*, 18 juni 1998, p. 19

- ‘De tragedie van dominee-theoloog H.J. Heering’, in: *Mare. Leids Universitair Weekblad*, 11 juni 1998, p. 7
- ‘“Ik bewonder Colijn niet”’: Biograaf Herman Langeveld over gereformeerde staatsman’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2 (mei 1998), p. 34-35
- ‘Drie anticommunisten’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2 (mei 1998), p. 52-53
- ‘Het goddelijk geheim’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2 (mei 1998), p. 58
- ‘In memoriam Léon Poliakov, historicus van het antisemitisme’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (maart 1998), p. 11
- [met Peer Vries] ‘Het onverklaarbare geloof in kameraad Stalin: Het communisme, de homo sovieticus en de misdaden’, in: [Historisch Nieuwsblad](#), nr. 1 (maart 1998), p. p. 20-24
- ‘Moordfabriek’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (maart 1998), p. p. 50-52
- ‘Een politieke teckel bijt van zich af’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (maart 1998), p. p. 56
- ‘Commotie rond Colijn’, in: *Revue*, nr. 2 (1998) p. 28-30
- ‘P.H. Ritter jr. (1882-1962): journalist en radiopresentator’, in: A. Pietersma (red.) *Utrechtse biografieën*, dl. 5 (Utrecht 1998)

## 1997

- ‘Als literatuur vermomde ethiek. Een beschouwing over het literaire existentialisme’, in: Vooy's *Tijdschrift voor Letteren*, jg. 15, 1997, nr. 1, p. 29-38
- ‘In de schaduw van de bevrijding. Geallieerde oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog’, in: *Tijdschrift voor Criminologie*, jg. 39, 1997, nr. 2, 1997, p. 128-140
- ‘“Nuis is altijd gebiologeerd geweest door Rubinstein”’: Henriëtte Boas over de Weinreb-affaire’, in: [Historisch Nieuwsblad](#), nr. 5/6 (december 1997), p. 6-7
- ‘Bange dominees en boze intellectuelen’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5/6 (december 1997), p. 24-27
- ‘Hartstocht is een stoorzender’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5/6 (december 1997), p. 68
- ‘“Politiek onbenul” Dick Tommel was niet zo onbenullig’, *Trouw*, 10 december 1997
- ‘Was de eerste mens zwart?’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (oktober 1997), p. 48
- ‘Kunst zonder verbeelding: kunst als historische bron’, in: *Alledaagse dingen. Nieuwsblad voor Volkscultuur*, jrg 4, nr. 3 (oktober 1997) p. 1-5
- ‘Utrechtse gemeentearchivaris Struick overleden’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (juli 1997), p. 10
- ‘Van gemotoriseerde relletjesvoyeur tot God op de Olympus: Harry Mulisch en de geschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (juli 1997), p. 18-21
- ‘Een karikatuur van Speer’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (juli 1997), p. 40-41
- ‘Een cynische noorderling’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (juli 1997), p. 48
- ‘Een klassieke Jezuïtenstreek’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2 (mei 1997), p. 48
- ‘Is christelijke geschiedbeoefening mogelijk?’, in: *Transparant* jg. 8, nr. 2 (april 1997) p. 24-25
- ‘Wereldhistoricus McNeill ontmoet cultuurdragers’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (maart 1997), p. 10
- ‘Christelijk-liberale kijk op grondlegger Shell’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (maart 1997), p. 41-42
- ‘Pitbullterriërs en Patriotten’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (maart 1997), p. 48
- ‘Henri Deterding, de Koninklijke, de Shell en de Rothschilds’, in: *NEHA-Bulletin*, jg. 11, nr. 1, p. 46-48
- ‘Gerrit Jan van Heuven Goedhart (1901-1956): hoofdredacteur van het Utrechtsch Nieuwsblad’, in: A. Pietersma (red.) *Utrechtse biografieën*, dl. 4 (Utrecht 1997) p. 105-111

## 1996

- ‘Luchtoorlog’, in M. Pier (red.), *De Tweede Wereldoorlog. Met eigen ogen*, nr. 34 (1996) p. 803-824
- ‘Wil de echte Jezus opstaan? Van Zoon van God tot mens onder de mensen’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (december 1996) p. 6-9

- ‘De onderbroekenlol van een moderne heilige’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (december 1996) p. 48
- ‘Het Goldhagen-debat: discussie tussen doven’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (november 1996) p. 15
- ‘(Zelf)portret van een generatie, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (november 1996) p. 48
- ‘Een onaantastbare familie die niet weg te stemmen is’, *Trouw*, 16 oktober 1996
- ‘Historici of “evangeliebelijders”? Het reveil van protestantse geschiedschrijvers’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (september 1996) p. 8-11
- ‘Furet over het communisme in de twintigste eeuw’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (september 1996) p. 41-42
- ‘Fictie of feit’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (september 1996) p. 47
- ‘Nederlandse en Amerikaanse intellectuelen’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (juli 1996) p. 45-46
- ‘Het lichaam onder de loep. Verslag van een studiedag in Amersfoort’, *Alledaagse dingen. Nieuwsblad voor Volkscultuur*, nr. 1 (maart 1996)
- ‘Theo van Baaren: Surrealist en godsdienstwetenschapper’, in: A. Pietersma (red.), *Utrechtse biografieën*, dl. 3 (Utrecht 1996) p. 18-24

### 1995

- De schaduw van de bevrijders. Geallieerde oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog* (Zutphen 1995) 180 p.
- ‘Het hele gamma van de menselijke natuur. Bij de dood van J.W. Schulte Nordholt (1920-1995)’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (december 1995) p. 33-35
- [met Albert van der Zeijden] ‘“Het is een echt rooms boek geworden”: J.A. Bornewasser over zijn geschiedenis van de KVP’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (december 1995) p. 6-8
- ‘Peter Derkx’ H.J. Pos 1898-1955: objectief en partijdig. Biografie van een filosoof en een humanist’, in: *Transparant*, nr. 4 (november 1995) p. 58
- ‘Een geleerde dief’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (september 1995) p. 46-47

- ‘Tussen distantie en betrokkenheid: drie visies op de stad Utrecht in de Tweede Wereldoorlog’, in: *Oud Utrecht*, nr. 4 (juli/augustus 1995) p. 87-92
- ‘Altijd gelijk maar eeuwig verongelijkt’, in: [Historisch Nieuwsblad](#), nr. 3 (juli 1995) p. 13-19
- ‘Collaboratie’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (maart 1995) p. 45
- ‘De foute bevrijders’, *HP/De Tijd*, 24 februari 1995
- ‘Utrecht in biografieën’, in: *Oud Utrecht* (januari/februari 1995) p. 16-17
- ‘D.J. van Lennep’: oprichter van het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze’, in: A. Pietersma (red.) *Utrechtse biografieën*, dl. 2 (Utrecht 1995) p. 79-83

### 1994

- [Met Eva Rensman] ‘Nog altijd in de ban van goed en fout? Vijftig jaar oorlogsverleden in Nederland’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (december 1994) p. 13-17
- ‘Interviewende studenten’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (november 1994) p. 42-43
- ‘Journal intime’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (juni 1994) p. 45
- ‘Van boerenzoon tot staatsman. Hendrikus Colijn op de grens van twee beoordelingen’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2 (mei 1994) p. 34-35
- ‘Om Cornelissen kun je niet heen, vindt Cornelissen. De tegendraadsheid van een “gemankeerd” historicus’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 1994), p. 11-15
- ‘Kennedy’s Nachleben’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 1994), p. 44
- ‘Existentialisme in de Domstad. Het bezoek van Jean-Paul Sartre aan Utrecht in december 1946’, in: *Maandblad Oud-Utrecht*, jg. 68, juli/augustus 1994, p. 76-83
- ‘Een monument voor Colijn’, in: *RO. Orgaan der reünisten-organisatie van de societas studiosorum reformatorum* (februari 1994), p. 7-13
- “‘Nacht zonder dageraad’”. Een protestantse controversie over het atheïstisch existentialisme van Jean-Paul Sartre’, in: *Ra-*

dix. *Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift* (januari 1994), p. 44-67

### 1993

‘Naslagwerk of broddelwerk. Historici over de betekenis van Adriaan Venema’s oorlogsgeschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (december 1993), p. 12-13

‘Raadsels rond de dood van Hitler’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (december 1993), p. 46-47

‘De Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 1920-1940’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (december 1993), p. 46

‘Vrouwengeschiedenis tussen pikorde en provincialisme’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (november 1993) p. 26-31

[met Frans Smits] ‘“Ik schrijf geschiedenis uit trouw aan mijn afkomst”. Ger Harmsen, geschiedschrijver van de arbeidersbeweging’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (september 1994), p. 6-10

‘De vaas van Huizinga. Over geschiedenis, verhaal en de betekenis van de dingen die voorbij gingen’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (september 1994), p. 44

‘Groen van Prinsterer als belijder van Kerk en Staat in de negentiende eeuw’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (september 1994), p. 45

‘Oudheid te lang op een voetstuk geplaatst. M.A. Wes, hoogleraar oude geschiedenis’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (juni 1993), p. 16-17

Nederlandse vrouwentijdschriften 1800-1945. Bibliografische lijst’ in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (juni 1993), p. 42

‘Herinneringen (deel 1) van Loe de Jong’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (juni 1993), p. 42-43

‘Geschiedenis van de christelijke dagbladpers in Nederland & Harde koppen en rechte lijnen. De lokale en regionale edities van Trouw in oorlogstijd’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (juni 1993), p. 44-45

‘Als de Führer dat eens wist... Tien jaar na de vervalsing van de Hitler-dagboeken: reconstructie van een manie’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2 (april 1993), p. 6-12

‘Karcckeboeck van Twisch’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2 (april 1993), p. 44

‘Peter Heslam’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 1993), p. 11

‘Handboek godsdienst in Nederland’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 1993), p. 46

‘Filosofie als passie. Het denken van Simone de Beauvoir’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 1993), p. 46

### 1992

[met Gerard Borst], ‘Kossmann en Kossmann: l’ ironie est un humanisme’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (december 1992), p. 20-25

‘Nieuwe boeken voor den nieuwen tijd. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944’ in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (december 1992), p. 39

[met Jos Palm] ‘Historische uitgevers bezorgd over woekering van academisme. Vier historische uitgevers over het boekenvak’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (november 1992), p. 8-13

‘Fotografie als historische bron voor Tweede Wereldoorlog’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (november 1992), p. 18-20

‘Tacitus. Een biografie’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 6 (november 1992), p. 38

‘Geschiedschrijving en politieke cultuur. DDR-historici over “de weg naar het fascisme”’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 5 (november 1992), p. 39

‘De onbekende Hitler’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (september 1992), p. 36

‘Een eigen weg. De totstandkoming van het CDA’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (september 1992), p. 38

‘Diakonie in heden en verleden’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 4 (september 1992), p. 39

[met Albert van der Zeijden], ‘“Het gaat om figuren die langs de grote geschiedenis stappen”. Een gesprek met vier historische romanciers’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 3 (juli/augustus 1992), p. 6-10

‘100 jaar theologie. Aspecten van een eeuw theologie in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892-1992) in: *Historisch*



*Nieuwsblad*, nr. 3 (juli/augustus 1992), p. 28

‘Lotte van de Pol: “Prostitutie is altijd heel slecht geweest voor de positie van de vrouw”, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 2 (april 1992), p. 18-20

‘Salvador Bloemgarten: “Datgene wat geweest is, mag niet verloren gaan, moet opgetekend worden”, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 1 (februari 1992), p. 16-19

### 1991

[met Gerard Borst] ‘Geschiedenis in de eenentwintigste eeuw. Nederlandse historici over de toekomst van hun vak’, in: *Historisch Nieuwsblad*, nr. 0 (1991), p. 6-12

‘Psychoanalyse en geschiedschrijving. Psychohistoricus Arthur Mitzman over Jules Michelet’, in: *Palaver* (juni 1991), p. 6-10

‘Het verschijnsel Venema. Nieuwe polemieken van de man die nog dagelijks oorlog voert’, in: *Palaver* (juni 1991), p. 12-16

‘Bij de dood van een falende God. Over het marxisme en het menselijk tekort’, in: *Palaver* (juni 1991), p. 18-21

‘Requisant. Reacties op “het boek van Preser”, in: *Palaver* (maart 1991), p. 9-14

[met Jobien Kuiper] ‘De markt. Interview met politica Arthie Schimmel’, in: *Palaver* (maart 1991), p. 21-24

‘Dood’, in: *Palaver* (maart 1991), p. 24-25

‘Kernkamp’, in: *Palaver* (maart 1991), p. 25

‘Tijdschriften’, in: *Palaver* (maart 1991), p. 25-26

‘Kerkelijke tucht en sociale controle. Herman Roodenburg over het 17<sup>e</sup>-eeuwse Amsterdam’, in: *Volkscultuur. Tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen*, nr. 4 (1991) p. 24-29

### 1990

‘Politiek als passie. Ronald Havenaar over de eeuwige rebel Jacques de Kadt’, in: *Palaver*, nr. 5 (december 1990), p. 1-6

‘Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte’, in: *Palaver*, nr. 5 (december 1990), p. 29-30

‘SS-ers’, in: *Palaver*, nr. 4 (september 1990), p. 24-25

‘Antisemitisme’, in: *Palaver*, nr. 4 (september 1990), p. 25-26

‘Geluk’, in: *Palaver*, nr. 4 (september 1990), p. 28

‘Herrijzend Nederland en zijn zwarte schapen’, in: *Palaver*, nr. 3 (mei 1990), p. 1-6

‘Onderduik’, in: *Palaver*, nr. 3 (mei 1990), p. 18-19

‘Raadsel’, in: *Palaver*, nr. 3 (mei 1990), p. 19

[met Gerard Borst] ‘Uren met Johan Huizinga. W.E. Krul en het paradepaard onder de Nederlandse historici’, in: *Palaver*, nr. 2 (maart 1990), p. 1-6

‘Verzet’, in: *Palaver*, nr. 2 (maart 1990), p. 25

‘Verbeelding of werkelijkheid?’, in: *Stripschrift*, nr. 5 (januari 1990), p. 18-22

### 1989

‘Wat is cultuurgeschiedenis? Een congres in Utrecht’, in: *Palaver*, nr. 6 (december 1989), p. 12-15

‘Vertolker’, in: *Palaver*, nr. 6 (december 1989), p. 21-22

‘Volkscultuur’, in: *Palaver*, nr. 6 (december 1989), p. 25-26

‘Documentaire roman’, in: *Palaver*, nr. 5 (november 1989) p. 27

‘Een moeizame relatie. Friso Wielenga’s proefschrift over Nederland en de Bondsrepubliek 1949-1955’, in: *Palaver*, nr. 4 (september 1989), p. 16-18

‘Denkend aan Duitsland. Veertigjarig bestaan van de Bondsrepubliek herdacht’, in: *Palaver*, nr. 3 (juli 1989), p. 17-20

‘In de schaduw van het verleden’, in: O. Immig en J. Palm (red.) *Van capitulatie tot integratie. 40 jaar Bondsrepubliek Duitsland*, p. 81 - 97

‘Groot geweld. Dubieuze tendenzen in strips over de Tweede Wereldoorlog’, in: *Stripschrift*, 22 juni 1989